

" Η σοφία είναι για οποιονδήποτε  
επιθυμεί να την φτάσει."

Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος  
Applied Philosophy Center of Greece

Α. Ρον Χάμπαρντ.

Αθήνα 8-6-1995

*Σ.Ε. ΑΓΓΕΛΕΣ*  
*09.06.95*  
*Je [Signature]*

Προς: Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος  
Αφορά: Πνευματική Ελευθερία και Αντιαυταρχικός Αγών.

Αγιοι Πατρες,

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ  
Αριθμ. Πρωτ. 23  
Βιθήνη την 5/6

Αφου καταθέσουμε ενώπιον σας τον σεβασμό μας και την ειλικρινή διαβεβαίωση ότι κατανοούμε όλον τον σκεπτικισμό που η Εκκλησία της Ελλάδος δεικνύει προς κάθε υπόπτου προσελύσεως κίνηση που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τις μεταφυσικές του ανησυχίες, παίρνουμε το θάρρος να σας απευθύνουμε αυτήν την επιστολή κατόπιν πολλής σκέψης και με την πεποίθηση ότι έτσι θα συμβάλουμε στην διάλυση παρεξηγήσεων που βλάπτουν τόσο τα πιστά στην Εκκλησία μέλη μας, όσο και την Εκκλησία την ίδια.

Εσχάτως τόσο από την τηλεόραση όσο και από τον Τύπο, έχει ξεκινήσει μια δυσφημιστική εκστρατεία εις βάρος μας (του Κ.Ε.Φ.Ε.) και της Σαπεντολογίας και Διανοητικής γενικότερα, με κύριο μοχλό, αν όχι και μοναδικό, τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο.

Ουδέποτε διανοηθήκαμε ότι εμείς του Κ.Ε.Φ.Ε. αλλά και η Σαπεντολογία και Διανοητική γενικότερα, είναι υπεράνω κριτικής και έχει το απυρόβλητο. Απεναντίας, η Διεθνής πρακτική απέδειξε ότι η Σαπεντολογία διήλθε εν μέσω πολλών σκοπέλων δυσπιστίας μέχρι να γίνει αποδεκτή. Είναι ίδιον της ανθρωπίνης φύσεως να υποτιμά ή να υπερτιμά πριν τιμήσει και εκτιμήσει. Από την άλλη πλευρά κατανοούμε την πρόθεση της Εκκλησίας να περιχαράκωνει τον χώρο της και να τον διασφαλίζει από κάθε ψευδοπίγραφη οργάνωση που παρσύρει το πλήρωμα της μακράν των κόλπων της.

Η κατανόηση όμως δεν κάνει την πύκρά μας λιγότερο οδυνηρή, όταν εισπράτουμε κατηγορίες αβάσιμες και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προσέγγιση, που θα μας έδεινε την ευκαιρία να εξηγήσουμε, να ενημερώσουμε και να άρουμε τις παρεξηγήσεις.

Η θλίψη μας είναι ακόμα βαθύτερη όταν οι ανεξέλεγκτες κατηγορίες εξικνούνται από ανθρώπους της Εκκλησίας, από τους οποίους δικαιολογημένα αναμένουμε άλλο ήθος και άλλο ύφος. Φανταστείτε την οδύνη μας όταν από τηλεοράσεως, σε εκπομπή της ΤΗΛΕΤΩΡΑ, στην οποία ζητήσαμε να εκπροσωπηθούμε αλλά προσκρούσαμε σε λυσώδη άρνηση εκ μέρους του διευθυντού του καναλιού, που προφανώς ήθελε να διασφαλίσει το απυρόβλητο του καλεσμένου του, ο οποίος συστηματικά αποφεύγει τον διάλογο προτιμώντας να μονολογεί ανενόχλητος, παρακολουθήσαμε τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, να

αναπτύσσει ως δημόσιος κατηγορος σοφιστείες και να εκθέτει χονδροειδείς ανακρίβειες εις βάρος μας. Η θλίψη ήταν διπλή, τόσο για τις συκοφαντίες εις βάρος μας, όσο και για την κατασκόπηση της εικόνας της Εκκλησίας μας, η οποία τανειζόταν τις στιγμές εκείνες με τον πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Είναι πράγματι λυπηρό, εκπρόσωπος της Ορθόδοξου υμών Εκκλησίας από τηλεοράσεως να υιοθετεί αβίαστα, προκειμένου να μας βλάψει, το παραλήρημα μιας ψυχοπαθούς (Άννα Τουλούπη), η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι "διεπίστωσε ότι έσφαλε εντασσόμενη στο σωματείο μας όταν κάνοντας αναδρομή σε προηγούμενες ζωές της είδα ότι ήταν η Παναγία!" Και ο πατήρ Αλεβιζόπουλος αντί να καυτηριάσει την βλασφημία παρουσίασε την κα Τουλούπη σαν αξιόπιστη μάρτυρα εις βάρος μας. Σημειωτέον ότι η κα Τουλούπη υπήρξε μέλος μας δι' ολίγον για να απομακρυνθεί χαλωμένη, όταν της συνεστήθη να προσφύγει στις υπηρεσίες του ψυχιάτρου που την παρακολουθούσε, όπως η ίδια μας δήλωσε από ηλικίας 14 ετών. Χωρίς να αρκестεί σε αυτά ο πατέρας Αλεβιζόπουλος, προέβαλε και τον εξής ατοάνταχτο ισχυρισμό προκειμένου να πείσει τους τηλεθεατές ότι είμαστε Σατανιστές. Ενισχύουμε είπε την αυτοπεποίθηση των μελών μας, δηλαδή των εγωισμό τους. Ο Εωσφόρος εξέπεσε λόγω εγωισμού, συνεπώς είμαστε Σατανιστές!! Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι! Όλα αυτά θα ήταν φαιδρά αν δεν προέρχονταν από στόματος εκπροσώπου της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας με το κύρος που τον περιβάλλει μπορεί να δώσει κύρος σ' όποια απιθανότητα εκθέσει, αφαιρώντας όμως ένα ανάλογο κομμάτι από το κύρος της Εκκλησίας και εκεί είναι το λυπηρόν της ιστορίας. Από την άλλη πλευρά σκεφτείτε τα 5000 μέλη μας και τις οικογένειες τους πως αντίκρυσαν τους φίλους και το εργασιακό τους περιβάλλον την επομένη της εκπομπής με την "ρετινιά" του Σατανιστή. Πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα και πάμπολλα οικογενειακά δράματα, τα οποία δεν παρέλειψε ο πατήρ Αλεβιζόπουλος να παρουσιάσει από τηλεοράσεως αποδίδοντας τα στο Κ. Ε. Φ. Ε.

Τρομοκρατημένοι γονείς - πώς να μην είναι άλλωστε, αφού η κα Τουλούπη τους είπε ότι οι Σαπεντολόγοι πετούν τα παιδιά τους σαν τροφή στα ψάρια ή τα δίνουν σε εξωγήινους! - οι οποίοι δηλώνουν ότι έχασαν τα παιδιά τους. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 30 ετών και παραπονούνται ότι έχασαν τους γονείς τους από τότε που δέχτηκαν επισκέψεις του πατρός Αλεβιζόπουλου και της προστατευομένης του κας Τουλούπη.

Σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά έχοντας ενστερνηθεί πλήρως την Γερμανοκίνητη, υπόπτου προελεύσεως και σκοπού, (κακές επιρροές ή αφέλεια;) ψευδολόγο συκοφαντική προπαγάνδα εις βάρος των Σαπεντολόγων, προέβη σε δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ που εκδίδει, όπου παραποιώντας τα στοιχεία μιας συνεντεύξεως στο Γερμανικό (πάντα) κανάλι REPORT παρενέβη μυθοπλαστικά και δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου ιστορία πολιτικής φαντασίας όπου δήθεν οι Σαπεντολόγοι έχουν σκοπό να ενώσουν τα Βαλκάνια σ' ένα κράτος με το όνομα Bulgaria! Η απίθανη αυτή ιστορία

αναδημοσιεύτηκε αυτούσια στην εφημερίδα "Απογευματινή" και απετέλεσε μέχρι και αντικείμενο επερώτησης στη Βουλή! (Αλλοίμονο, στην Ελλάδα ζούμε! θα έμπαινε κανείς στον κόπο να διασταυρώσει πληροφορίες;) Στην δημοσίευση αυτή απαντήσαμε με εξώδικο προς την εφημερίδα, το κείμενο του οποίου σας επισυνάπτουμε προς γνώση σας.

Αγιοι Πατέρες, επαναλαμβάνουμε ότι ουδέποτε αρνηθήκαμε την κριτική και τον διάλογο. Είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε τόσο κριτική όσο και υποδείξεις για τα τυχόν λάθη μας. Διακαώς επιθυμούμε να μας δοθεί η δυνατότητα, μιας και η Εκκλησία ενδιαφέρεται για μας, να διευκρινήσουμε και να εξηγήσουμε τι είναι η Σηηντολογία και η Διανοητική, να θέσουμε υπο των κρίσιν Σας και να ακούσουμε τις συμβουλές Σας και είμαστε διατεθειμένοι να σας παράσχουμε κάθε πληροφορία και όλο το υλικό που Σεις θα κρίνετε αναγκαίο για να σχηματίζετε γνώμη. Δεν είμαστε θρησκέια, δεν είμαστε, πολλώ μάλλον, αίρεση. Η ένταξη σε θρησκέια είναι μια συνειδησιακή κατάσταση, που λείπει από τα μέλη μας που έχουν συνείδηση χριστιανική Ορθόδοξη. Η θρησκέια προυποθέτει Δόγμα. Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ερωτηθείς να προσδιορίσει το Δόγμα των Σηηντολόγων, παρέκαυσε εντέχνως την ερώτησή διότι απλούστατα δεν υφίσταται τοιούτο τι.

Επειδή νομιμοποιούμεθα να αιτήσουμε την ποινική του δίωξη ή και να προσφύγουμε εναντίον του αστικώς, αλλά δεν το πράξαμε σεβόμενοι το σχήμα και τον χώρο που εκπροσωπεί, αλλά ταυτοχρόνα δεν είμεθα διατεθειμένοι ως άτομα πλέον να δεχόμεθα εισβολές στα σπίτια μας από διαφόρους του είδους της κας Τουλούπη, οι οποίοι πληροφορούν τους οικείους μας ότι είμαστε όργανα του Σατανά, των εξωγήινων και ότι άλλο εξωφρενικό, διαταράσσοντας την οικογενειακή μας γαλήνη, γι'αυτό σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε στην τάξη τον συγκεκριμένο ιερέα και να του υποδείξετε τα όρια ανάμεσα στην καλόπιστη κριτική και την συκοφαντική δυσφήμιση εις τρόπον ώστε και η ειρήνη των οικογενειών μας να αποκατασταθεί και το τρωθέν κύρος της Εκκλησίας να προστατευθεί.

Πάντα στην διάθεσιν Σας

μετά τιμής και σεβασμού

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Φ.Ε.



Μαρία Γκιμισή-Παρετζόγλου  
Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου