

NEXUS

Δ/ΠΣΗ ΕΓΚΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

C:\WINWORD\LETTERS\KEFE.DOC

000157

Αθήνα 23.6.1994

~~Οικουμενικό Πατριόση κ Βαρθολομαίο~~
Rum Patrikhanesi
34.220 Fener, Hatic
Inslabul, Turkey.

Παναγιώτατε,

Εκπροσωπώ ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο φιλοσοφίας που σέβεται τους νόμους της χώρας που λειτουργεί αλλά και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μελών και μη μελών του. Αυτή την στιγμή έχουμε 8.000 μέλη από όλα τα κοινωνικά στρώματα και επίπεδα μόρφωσης. Επιτελούμε ένα θεάρεστο έργο φέρνοντας την φιλοσοφία κοντύτερα στους ανθρώπους και βάζοντας την σε εφαρμογή στη δύσκολη δοκιμασία της καθημερινής ζωής. Οι χιλιάδες ιστορίες προσωπικών επιτυχιών που έχουμε στα αρχεία μας μας δείχνουν ότι όντως πετυχαίνουμε τον σκοπό μας για την δημιουργία μιας πύθ ανθρωπίνης κοινωνίας όπου τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον καθένα ξεχωριστά και από όλους μαζί.

Την τελευταία δεκαετία παρακολουθούμε με έκπληξη και πικρία, την προσπάθεια ενός κληρικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προϊστάμενου του τμήματος καταπολέμησης "αιρέσεων", με το όνομα ~~Αντ~~ Αλεβιζόπουλος, να πείσει την ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και άλλους πολιτειακούς παράγοντες ότι αποτελούμε "αίρεση" και ότι το να μιλάμε για φιλοσοφία στην χώρα που γέννησε το όλο θέμα αποτελεί "καταστροφική λατρεία".

Από τον ίδιο κληρικό ο Τύπος, το κοινό, όλοι οι κληρικοί της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και φυσικά η ηγεσία της Εκκλησίας μας και η πολιτική ηγεσία του τόπου, τροφοδοτούνται με ψευδή και συκοφαντικά στοιχεία για εμάς, αλλά και για 127 ακόμα άλλους οργανισμούς, που μειώνουν την τιμή και την υπόληψη μας και μερικές φορές βάζουν εμπόδια στην λειτουργία μας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι ανάμεσα στους άλλους οργανισμούς περιλαμβάνεται ο Ελληνικός Σύλλογος Αναδόχων Οικογενειών, το Ανθρωπιστικό Κίνημα, ο Ομίλος Μελετών, το Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο Ολυμπος, UMAN-εταιρεία συμβούλων παραγωγικότητας κι η Αθηναίων Εταιρεία για την Επιστήμη και την Ανάπτυξη του Ανθρώπου, όλα τους νόμιμα κοινοφελή μη κερδοσκοπικά σωματεία και οργανισμοί. Κι όμως με πρόσφατη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος και άρθρα του ανωτέρω κληρικού στις εφημερίδες, επιχειρείται μία ταυτίση αυτών των οργανισμών και άλλων ακόμα με τον σατανισμό!!

Αυτήν την στιγμή ο ίδιος κληρικός, υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής, οργανώνει συνέδριο στην Μυτιλήνη με θέμα "Μαγεία και Παραθρησκεία" όπου θα αποφασιστεί για άλλη μια φορά ότι οι ανωτέρω κοινοφελείς ομάδες είναι επικύνδιμες και αυτό θα κυκλοφορήσει στον Ελληνικό Τύπο.

Επανειλημμένα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να διορθώσουμε τα ψεύδη, αλλά μάταια. Αν και είναι Πρόεδρος της Υπηρεσίας Διαλόγου και Πολιτισμού αρνείται τον διάλογο και τροφοδοτεί την Ιερά Σύνοδο με περισσότερα ψεύδη σε βαθμό που και αυτή να καλύπτει τις ενέργειες του με το κύρος της.

Αυτή η προπαγάνδα μισαλλοδοξίας βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε μια κοινωνία που νοσεί ήδη και τρέφεται καθημερινά με ανυπαλόγητες και μιση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πραγματικά δύσκολο το έργο του κυρήγματος της αγάπης και ανεκτικότητας ακόμα και σήμερα, 1900 και πλέον χρόνια μετά την σταύρωση του Κυρίου. Είναι όμως απαράδεκτο το έργο αυτό να σαμποτάρεται από τους ίδιους τους εκπροσώπους του Κυρίου, γιατί τι άλλο δείχνουν τα έργα αυτού του κληρικού παρά ένα ευαγγέλιο μισαλλοδοξίας και σκότους. Το ίδιο ολισθηρό μονοπάτι προπαγάνδας μισαλλοδοξίας ακολούθηθηκε απο την Ναζιστική Γερμανία για να οδηγήσει 6 εκατομμύρια Εβραίους στα κρεματόρια. Και υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις που δείχνουν οτι είναι ο ίδιος ο Ναζισμός που βρίσκεται πίσω από το έργο του συγκεκριμένου κληρικού.

Αυτό που είναι απαράδεκτο όμως είναι η ανοχή και σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριξη αυτής της προπαγάνδας από την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, την στιγμή που εσείς διακηρύχετε στον Βόσπορο και στο Ευρωκοινοβούλιο την θρησκευτική ελευθερία, συνεργασία και ανοχή. Αυτός είναι ο δρόμος που ο ίδιος ο Κύριος έδειξε. Η απομάκρυνση από αυτόν δεν είναι η αληθινή έννοια της "αίρεσης"?

Ελικρινά μας είναι δυσνόητο πως όταν εσείς μιλάτε για συνεργασία θρησκειών και θρησκευτική ανοχή ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στα Βαλκάνια, κάποιοι κληρικοί στην Ελλάδα υποστηρίζονται για να ξεκινήσουν εναν πνευματικό πόλεμο εδώ.

Είναι θλιβερό να προωθείται η μισαλλοδοξία κάτω από το πρόσχημα της "διακονίας του ποιμνίου" ή η συκοφαντία με το πρόσχημα της "άσκησης κριτικής". Και είναι ακόμα θλιβερότερο οι πραγματικοί λόγοι και πνευματικοί ηγέτες της Ορθοδοξίας και του τόπου μου να σιωπούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, να την δικαιολογούν ή ακόμα και να υποτιμούν την σημασία της.

Γιαυτό, Σεβασμιότατε, σας ζητώ, ως Ελληνίδα Χριστιανή και εκπρόσωπος των μελών του σωματίου που προεδρεύω, να ασκήσετε όλη σας την επιρροή στην ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ώστε να σταματήσει αυτή η προπαγάνδα μισους, που γίνεται χωρίς καμμία διάκριση, ενάντια σε πνευματικούς κοινοφελής οργανισμούς της χώρας μου και ιδιαίτερα ενάντια στο Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδας και να απομακρυνθούν από την θέση τους εκείνα τα άτομα που καλλιεργούν σκόπημα και δραστήρια μια τόσο επικύνδινη κατάσταση στην πνευματική ζωή του τόπου μου, σε τόσο πλήρη αντίθεση με αυτό που οι ίδιοι εκπροσωπούν.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

Μαρία Παρετζόγλου-Γκυμίσση
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΦΕ